

Den danske Pilgrimsrute

Vestfyn

Gadsbølle - Middelfart 4 - 6



Afstande: Gadsbølle - Båring Strand 22 km.
Båring Strand - Middelfart 14 km.



Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets 'Ud i naturen'. Søg "Den danske Pilgrimsrute" i søgefeltet nederst til venstre på <http://hiking.waymarkedtrails.org/da/> Så kommer der nogle valgmuligheder øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind. www.udinaturen.dk, klikke på "ruter og motion" og videre til "vandreruter".

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme



SEVÆRDIGHEDER

Padesø Kirke. Kirken ligger hvor pilgrimsruten krydser Assens Landevej smukt på en bakketop.

Padesø Kirke blev indviet i 1881. Kirken er en såkaldt korskirke opført i røde mursten med skifertag. Tårnet er forsynet med spir og er lidt over 26 meter højt. På spiret er en forgyldt kugle med kors. Der er indgang fra tårnet, som ligger i kirkens vestlige ende. Padesø Kirkes altertavle er med Anton Dorphs motiv "Kristus vandrede på søen".

- ▶ Følg pilgrimsruten, der krydser landevejen ved Padesø Kirke.



"Røverskoven". Området, som pilgrimsruten løber igennem, var tilbage i 1100-tallet et stort skovområde, der strakte sig fra Odense til Gelsted på Vestfyn, og fra Verninge i syd til Morud i nord. De mange beretninger om røverne i Vissenbjerg er uden tvivl det, der mere end noget andet har gjort Vissenbjerg området kendt.

De fleste sagn fortæller om, at det var de lokale beboere der stod bag røvervæsenet, og at man delte rovet og dækkede over hinanden. I samme retning peger det, at en meget stor del af befolkningen var fattige løsarbejdere eller subsistensløse, der kun kunne arbejde i den tid, hvor man gravede tørv, og som derfor naturligt nok ikke ville være tilbøjelige til at drive lidt røverivirksomhed i den øvrige del af året.

Brenderup Højskole. Er en højskole med musik, kunst, global forståelse samt venskabsgrupper verden over. I 2011 markerede skolen sit 25 års jubilæum.

- ▶ **"Kystvejen"**. Pilgrimsruten går efter Fjeldsted by og Brenderup, nordpå op til kysten i et skønt kuperet område med udsigt til Kattegat og Lillebælt med store områder med sommerhuse.
- ▶ **Vejlby Kirke.** Efter at have passeret Vejlby Camping (helt ned til stranden), fortsætter pilgrimsruten gennem Vejlby videre mod Middelfart. Vejlby Kirke er en gammel middelalderkirke fra 1150. Der er gravkapel over Von Raiser og Agatha Rodsteen af Billeshave Herregård fra ca. 1784. Desuden findes der et gravmonument for 42 danske soldater, der faldt i tre-årskrigen 1848-50.

Ny Lillebæltsbro blev færdigbygget i 1970 af Vejdirektoratet og åbnet af kong Frederik den Niende. Broen er 1700 meter lang med et frit spænd på ca. 600 meter. På det grønne areal, pilgrimsruten passerer forbi, afholdes årligt flere arrangementer, bl.a. et stort bromarked samt Rock under Broen.

Sankt Nicolai Kirke (Middelfart Kirke), er en gotisk basilika med romanske aner. Den er beliggende på en lav bakke, der skråner ned mod Lillebælt. Kirken er navngivet efter søfartens helgen, Sankt Nikolaus. Den stående bygning består af et romansk kor fra 1200-tallets anden halvdel, sakristi, tårn og korsarm fra perioden omkring år 1500. Stolestaderne er fornyet i perioden 1630-80 og inkluderer bl.a. to lukkede stole forrest i hovedskibets stolerækker, der er udsmykket med udskårne Christian d. 4.-monogrammer og årstallet 1632. Stolene, der kaldes 'konge- og dronningestolene', har været benyttet af kronens stedlige lens- og amtmænd på Hindsgavl. Kirkens døbefont er udført af Herman Wilhelm Bissen (1843-44) og forestiller en knælende engel, **der holder et muslingformet fad foran sig**. Fonten er kopieret til et antal forskellige, danske kirker, herunder Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde.



*Døbefont
Hindsgavl*

Overfartssted. Som det smalleste sted mellem Jylland og Fyn, har området mellem Snoghøj og Middelfart været et vigtigt overfartssted siden Middelalderen. Alle kongerne i Danmarkshistorien har været her igennem. Hertuger og andre store folk ligeledes. Færgerne kaldes skibene, der bragte folk over. Så vi dem i dag, ville vi snarere kalde dem store joller. De havde sejl, men kunne også roes. Med vore øjne må det have været koldt og barsk at tage turen over i åben båd, og man forstår næppe, hvordan store læssede hestevogne, kareter eller en flok køer er kommet om bord. Bedre blev det i 1858, da der kom en dampskibsfærge.



"De gamle huse" i Middelfart

Lillebæltsbroen var i 1935 færdig bygget af DSB og blev åbnet af kong Christian X med ordene ”Må broen ikke blot stå som et monumentalt minde for vort slægtleds tekniske dygtighed, men også tjene til vekselvirkning mellem befolkningen på Fyn og Jylland, til ære og gavn for vort fædreland”.

I **Kongebroskoven** er der en indhegnet dyrepark ved foden af (Den gl.) Lillebæltsbroen med en flot bestand af dådyr. Dyrehaven blev i 2009 udvidet til et meget større areal, nu kaldet: Naturparken Hindsgavl Dyrehave med flot centerbygning og gode friluftsstier, afgjort et besøg værd. Går man lidt længere, så kommer **Hindsgavl Slot**, der er en herregård og tidligere kongsgård. Den nuværende bygning blev opført i 1784 med flot stor barok-park med udsigt ned over Lillebælt. Hindsgavl lå centralt og blev brugt som mødested i krig og fred. Den gamle borg var placeret på en bank på en eng bag nuværende slot - ved rigets gamle hovedrute over Fyn, og med en kongemagt, der endnu i 1400-årene var rejsende, var der brug for møde- og opholdssteder. Realdania ejer stedet i dag og har med store beløb indrettet hotel og konferencested. Autentisk i det ydre anlæg og i hovedbygningen. Til gengæld er den tidligere avlsgård helt transformeret. Her er der skabt hotelværelser, konferencerum og selskabslokaler.

Keramikmuseet Clay (tidligere navn: Grimmerhus) blev åbnet i oktober 1994. Museet er Skandinaviens eneste specialmuseum for keramisk kunst, kunsthåndværk og design og indeholder såvel dansk som udenlandsk keramik – hovedsageligt skabt inden for de seneste årtier, men også med værker fra første halvdel af 1900-tallet. Museet har udstillet en betydelig samling af danske porcelænsfabrikkers produkter.

OVERNATNINGSMULIGHEDER

△ **Rold.** Naturlejrplads. Fam. Hansen,
Tværskovvej 54, tlf. 65 96 52 04, nr. 637.

△ **Brenderup.** Naturlejrplads. Folkehøjskolen,
Stationsvej 54, tlf. 64 44 24 14, nr. 624.

△ **Asperup.** B&B. Strandgyden 22, 5466 Asperup.
Tlf. 64 48 16 50. På Kystvejen drejes til venstre ad vejen
ved "Båring Mark". Strandgyden ligger sidst på højre side.

△ **Båring Vig.** Camping/hytte. Skovlund Camping,
Kystvejen 1, Båring Vig, 5466 Asperup. Tlf. 64 48 14 77
mail@skovlund-camping.dk.

△ **Middelfart.** Mange forskellige muligheder,
kontakt VisitMiddelfart, Havnegade 8A, 5500 Middelfart,
Tlf. 88 32 59 59, mail@visitmiddelfart.dk.

INDKØBSMULIGHEDER

Første mulighed vil være i Brenderup hvor der er dagli'Brugs. I Båring Vig og Vejlby Fed er der campingpladser med kiosker. Når Middelfart nås er der mange indkøbsmuligheder.

TRANSPORTMULIGHEDER

Tog. Der er flere togstationer mellem Odense og Middelfart, hvorfor man kan komme til/ fra pilgrimsruten. Trafikoplysninger: Tlf. 70 13 14 15.

FynBus. Vissenbjerg > Bogense bus nr. 825P.
Trafikoplysninger Tlf. 63 11 22 33.

Obs. kører ikke i juli måned.

Flextrafik. (lavpris taxi) kan bestilles i tidsrummet 7-21, begrænset køreradius.

Ring min. to timer i forvejen til Tlf. 63 11 22 55.

Taxi: Middelfart taxi, Tlf. 64 41 40 55.

TURISTKONTOR

Middelfart. VisitMiddelfart, Havnegade 8A,
5500 Middelfart, Tlf. 88 32 59 59,
mail@visit-middelfart.dk



Støttet med udlodningsmidler til friluftsliv

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

www.santiagopilgrimme.dk

sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019

