

Beretning 2015

Bestyrelsesmøder

Alle i bestyrelsen har deres ansvarsområder, således at alle er med til at få denne store forening til at fungere.

Vi er nu 1595 medlemmer, og det er ret stabilt.

Der er solgt 2353 pilgrims-pas.

Vi har afholdt 6 møder. Det sidste var i går inden årsmødet.

Her har vi prøvet at samle de forskellige tråde i foreningens arbejde.

Referatet fra møderne ligger på hjemmesiden, og her kan man se, at det har været et travlt år. Ikke mindst stiarbejdet har trukket mange ressourcer.

Pilgrimmen

Pilgrimmen er udkommet de sædvanlige to gange siden sidst med 100 sider pr. nummer.

Tak til forfatterne for gode artikler og til læserne for positive tilbagemeldinger.

Hvis der er nogen blandt medlemmerne, der kunne tænke sig at deltage i redaktionsarbejde, er de meget velkomne til at kontakte redaktøren Henrik Friediger.

Aktiviteter i foreningen

Her har sti-arbejde fyldt en del.

Vi er en gruppe på 20, der mødes jævnligt på Roskilde bibliotek.

Her bliver det aftalt, hvordan vi kan få afmærket de forskellige ruter samt indhente tilladelser i forskellige kommuner, og hvordan stierne bliver holdt vedlige.

Vi har i den forbindelse vandret mange dejlige ture sammen.

Der er blevet afholdt fem - seks møder.

Det var her ideen med de månedlige ture opstod.

Der har været afholdt et kursus med DVL om, hvordan vi skulle [lære at] indtegne ruterne *i* waymarked trails, hvorfra alle og enhver kan hente dem til sin gps via hjemmesiden.

Man skal søge efter *pilgrimsrute*.

Det er Tone Kirkeby, der står for den del.

Da vi gerne ville have fat i mulige samarbejdspartnere på Sydsjælland og Lolland-Falster, blev der indkaldt til et møde i Næstved i januar.

Her fik vi fat i tre, der har lavet ruterne fra Ringsted til Vordingborg -samt tilhørende foldere.

Der er strækninger, som endnu ikke er afmærket, da vi mangler tilladelser i Sorø og Vordingborg kommuner.

Vi er ved at oprette en lokal gruppe i Ringsted, der skal tage sig af det.

Vi har deltaget i en tema-dag, der blev holdt i Maribo i foråret i forbindelse med, at de dér er ved at etablere et Pilgrimshus.

Her fik vi en god kontakt med Guldborgsund og Lolland Kommuner.

Vi har været til tre møder med dem, og i dag er ruten mellem Vordingborg og Rødby færge på plads.

Den bliver ikke afmærket, men der bliver sat fire store tavler op, og man kan downloade pilgrimsruten på Lolland kommune

App - Det naturlige Lolland – temature

samt printe kort over ruten ud fra vores hjemmeside.

Det hele bliver åbnet og taget i brug og fejret sammen med Klosterruten og Pilgrimshuset i Maribo til maj, hvor også Domkirken har 600 års jubilæum.

Her tænker vi at lave en vandring i begyndelsen af maj 2016 i forbindelse med åbning af pilgrimshuset.

Vandringen bliver med to overnatninger, og det ville være dejlig, hvis vi kunne blive mange.

Turen vil blive annonceret på hjemmesiden.

Vi har haft to ”Årlige vandringer” på Sjælland og i Jylland.

Turen på Sjælland fandt sted den 25. april og gik fra Lejre til Hvalsø, en meget smuk tur.

Da vi kom til Hvalsø havde vi en lille andagt i Hvalsø kirke, og bagefter var der et dejligt kaffebord i forsamlingshuset.

Vi var en gruppe på 45 pilgrimme.

Den årlige vandring i Jylland fandt i år sted i Nationalpark Mols Bjerge. Først på dagen var der besøg i Knebel kirke, der især er kendt for kirkens moderne alter, udført af Bjørn Nørgaard.

Efter en keltisk velsignelse startede vandringen til Toggerbo og videre over udsigtspunktet Tre Høje til afslutning på Friluftsgården ved Fuglsøcentret med kaffe og hyggesnak. Der kunne være 25 i lokalet, så da der var 35 tilmeldt, måtte turlederne desværre sige nej til 15 flere, som gerne ville have været med på turen.

På Fyn har "Odense Pilgrimskreds" - der består af en kerne på ca. 25 personer med udgangspunkt i Odense Seniorhus - arrangeret foredrag og ture.

Blandt andet var en gruppe på 16 personer på en 4-dags vandring på Hærvejen fra Nr. Snede over Jelling til Randbøldal, en utrolig flot og anbefalelsesværdig vandrestrækning, hvor der blev overnattet på hærvejs-herbergerne i Kollemorten, Jelling og Randbøldal.

I april var der arrangeret en tur til Baagø, øen der ligger vest for Assens by, hvor man foruden vandring besøgte den lille russiske kirke og nonnen, moder Amvrosija. Hele 62 havde tilmeldt sig turen, så der måtte arrangeres to dagsture dertil.

Som opfølgning på turen har Odense Pilgrimskreds her i september afviklet foredrag om ikoner, dvs. historien og teologien bag maling af de hellige billeder.

Månedlige vandring

Da vi gerne vil udbrede kendskab til pilgrimsruterne, er vi startet med at lave en månedlig vandring og lægge den ud på facebook og hjemmesiden, så flere får kendskab til pilgrimsruten gennem Danmark.

Der har været afholdt fem i foråret, og der var god tilslutning.

Assisi - Rom

Vi har haft en tur til Assisi og Rom, hvor vi var 15 der deltog.

Vi vandrede på Via Francigena. Den var godt afmærket.

Den første dag var vi i Assisi, hvor vi mødte den danske broder Theodor, der viste os kirken. Det var meget spændende.

Dagen efter startede vi vores fem vandredage mod Rom.

Det er en meget smuk rute, og vi var heldige med vejret.

Turen sluttede i Rom, hvor vi var til messe i Peterskirken, og hvor Paven var tilstede. Senere så vi Paven på pladsen, hvor han talte og velsignede menneskemængden.

De andre dage brugte vi på at kigge på kirker og andre spændende seværdigheder.

Foto udstillinger

I august måned har vi haft vores vandre-udstilling på biblioteket i Roskilde. Birgit Nygaard og Troels Beck stod for udstillingen.

Vi håber, at der kan blive holdt et Camino-foredrag her i foråret i Roskilde, da der har været så stor interesse for pilgrims-tanker.

Man er meget velkommen til at kontakte sit eget lokale bibliotek, og få lov til at sætte vores foto-udstilling op.

Den har været i Hillerød og Helsingør.

Nogle af vores fotos er også blevet brugt i forbindelse med de Camino-film-forestillinger der har været flere steder i landet. Titlen er Walking the Camino, six ways to Santiago, som foreningen har ydet tilskud til produktionen af. Den blev vist første gang i Danmark på årsmødet i fjor. Niels Henrik Lieberkind har fået lavet danske undertekster. Se nærmere i Pilgrimmen nr. 29, der udkom i september.

Muslingeskal

Vores smukke muslingeskal har vi nu fået nedlagt foran Roskilde Domkirke. Det er sket efter et samarbejde med menighedsrådet.

Nu ligger den to steder: Hvor pilgrimsruten starter i Helsingør, og i Roskilde.

Vi tænker på, at det ville være fint, hvis der også bliver indlagt en i Maribo i forbindelse med 600 år jubilæet dér.

Hærvejen

Der har været et tema-møde om hærvejens fremtid i Viborg, her deltog Erik Staffeldt samt Grethe Dyrby og Mogens Kastberg.

Grethe er nu vores repræsentant i bestyrelsen for Herberger langs Hærvejen, og vi er glade for, at der er én med, som har kendskab til området og har vandret i det.

Foredrag

Der er blevet afholdt foredrag i Spejder Sport, men i år var det kun et af foredragene, som vi stod for.

Det var især for nye folk, der skal af sted første gang på Caminoen.

Her blev der vist billeder fra Den Franske Vej og snakket om udstyr.

Skt. Jacob Kirken i Ballerup,

Var vi med til at fejre Skt. Jacobs dag i Ballerup. Der blev holdt andagt, spanske snacks, foredrag om caminoen ved Henrik Friediger.

Bjarne Halgreen fortalte om pilgrimsruten, og vi havde sat nogle af vores foto-billeder op.

Festen i Roskilde

Da vi havde arbejdet i fire år med afmærkningen, havde vi brug for at vise andre, hvor langt vi var kommet.

Derfor havde vi planlagt disse to dage, med tre vandringer mod Roskilde, afsløring af muslingeskal foran Domkirken, middag i Konventhuset og sejlads med vikingskibe.

Vi har afsluttet vores regnskab med Feriefonden, som har ydet tilskud til at gennemføre dette store projekt.

Feriefondens tilskud var på 127.000 kroner, mens foreningen har skudt foreløbig 65.000 kroner i projektet.

Der er udgifter til kørsel, skilte, mærkater og møder. Resten af arbejdet, tiden og madpakkerne og drikke har sti-folkene selv ydet. Vi takker meget for Feriefondens bidrag og for sti-folkenes store indsats.

Men vi er ikke færdige.

Der er brug for folk, der vil påtage sig et stykke vej og sørge for at det er i orden.

Man kunne jo gå sine ture ad disse ruter, når man alligevel gerne vil ud i naturen.

Man kan læse mere om festen i det sidste nummer af Pilgrimmen.

Hospitalera

Foreningen har fortsat samarbejde med to refugier på Via Frances. De er meget taknemlige for den hjælp, hospitalera fra vor forening giver dem. Det er Albergue Aitzenea i Triacastela og Siervas de Maria i Astorga. I år har der i Triacastela været 2 hospitalera, hver i 14 dage. I Astorga har der været 6 hospitalera, som har været der fra 14 dage til en måned.

Som sagt er de meget glade for hjælpen og vil gerne modtage flere. Hvis du er interesseret, er der i eftermiddag mulighed for at høre mere om det ved et af bordene, eller du kan gå ind på foreningens hjemmeside og læse om det.

Fremtiden

Vi vil gerne have flere af vores medlemmer på banen, derfor vil vi arrangere flere vandreture:

Vandretur på Lolland.

Vandretur på hærvejen.

De to ”årlige vandringer” - på Sjælland og i Jylland.

Månedlige ture på pilgrimsruten i Danmark.

Vi vil gerne vise vores foto-udstilling samt holde foredrag.

Hjemmesiden er under konstant overvågning og får tilført ny struktur og informationer jævnligt. Den er – som Pilgrimmen og stiarbejdet – centrale arbejdsfelter, som viser vores ansigt udadtil. Også i fremtiden.

Ligesom bidrag til Pilgrimmen som nævnt er velkomne, er ideer og forslag til hjemmesiden velkomne. Husk på, at hjemmesiden har nyttige aktuelle informationer og en række informationer om pilgrimsliv, vandring og litteratur. Den er et forum, hvor man kan dele viden og oplysninger.

Så vil I måske spørge: Hvad med Facebook? Svaret kunne være: Der er oprettet en aktiv gruppe på Facebook af Bjarne Gantzel Pedersen. Vi medvirker gerne med opdateringer, reaktioner og svar, når der er tid og mulighed for det.

Tak fordi I kom til årsmødet og deltog i dette altid hyggelige samvær med andre pilgrimme – og tak for godt samarbejde i bestyrelsen.